

Bornholmere, husk at nyde jeres stilhed og skønhed

Af Peter Olesen

KULTUR/MILJØ

Forfatteren, journalisten og den tidligere TV Avisen-vært Peter Olesen har netop udgivet bogen "Mine stillesteder". Her beskriver Peter Olesen også en lang række steder på Bornholm, som han har opsøgt hvert eneste år i mere end 50 år. Til det uddrag fra bogen, som Bornholms Tidende har fået lov at bringe, knytter Peter Olesen denne personlige hilsen.

Kære bornholmere.

Er I klar over, hvor heldige I er, I der bor så skønt på jeres herlige, stille, fredelige og meget smukke ø.

Jeg elsker Bornholm og er kommet her siden 1967, mindst en gang om året, helst fle-

Jeg søger mange steder stilheden for at få ro i hovedet, for at kunne samle tankerne, for at fundere og vegetere – med andre ord lade op.

Peter Olesen
forfatter

re. Jeg er ikke bornholmer, ikke en gang førder, men jeg er inkarneret bornholmerelsker. Når færgen lægger til, og jeg triller fra borde, så sænker roen sig, så er det fred og hygge på vej til Allinge, Tejn eller til Bobbevej i Salenebugten, hvor jeg har boet mindst 30 gange gennem årene.

Jeg er nødt på jeres skønne ø uden at komme Hammerknuden rundt, besøge Allinge og Svaneke og ikke mindst Ole Christensens pragtfulde skulpturpark bag Olsker. Også Boderne, Vang, Helligpeder og Teglkås...jeg kunne blive ved.

I min nye bog om stilhed, "Mine stillesteder", har mindst 20 herlige stillesteder på øen fået rigtig meget plads, for de betyder meget for mig. Ligesom mit barndomsland i Holbæk, mit nuværende Vejby Strand i Nordsjælland, særlige steder på Fyn og tilsvarende i Jylland, ikke mindst Vadehavet.

Vil I have inspiration, så viser min nye bog vej til mine personlige stillesteder. I har med garanti hver især jeres egne. Opsøg dem! Glem det aldrig.

Jeg søger mange steder stilheden for at få ro i hovedet, for at kunne samle tankerne, for at fundere og vegetere – med andre ord lade op. Overalt mødes vi med larm, ikke mindst storbyfolket, hvorfor det er vigtigt at gøre sig klart, at vi også skal søge hen, hvor der er stille, på landet og i oaserne i byerne. De er der, stederne, og vi skal benytte os af dem for ikke at blive skøre i hovedet.

I bornholmere har så rigeligt med muligheder for at finde stilhed, så pris jer lykkelige og udnyt mulighederne så ofte som muligt.

Jeg glæder mig til snart at besøge Bornholm igen. Jo før, jo bedre.

Peter Olesen kom til Bornholm som CF'er og glemte aldrig øen:

Jeg var så heldig at vende tilbage til Allinge

Af Peter Olesen

BOGUDDRAG

Fra Bernstorff Slot blev jeg sendt til Bornholm, som jeg aldrig havde besøgt før. Det blev kærlighed ved første blik. CF-kasernen lå i Allinge og ligger der stadig som beredskabskaserne. Den by har jeg elsket lige siden, også de mange ture, man kan tage rundt på Nordbornholm.

Jeg boede der i to omgange, for jeg blev sendt tilbage til Bernstorff Slot igen i tre måneder for at blive officer, men var så heldig at vende tilbage til Allinge.

I første omgang fik jeg en lille beskeden privatbolig uden for kaserneområdet sammen med tre kolleger. Vi lejede to værelser på en gård oven for smukke, idylliske Vang og cyklede frem og tilbage mellem Allinge og Vang, vel en tre-fire kilometer, og det var i mørke og stilhed. Jeg nød det, en lise var det også at slippe væk fra kaserneområdet om aftenen.

I anden omgang lejede jeg et værelse med eget toilet og bad i et parcelhus tæt ved kaserne, og det oplevede jeg som den store frihed. Det var min første egentlige egen bolig med egne møbler og eget minikøkken i et tilhørende bryggers. Nu var jeg blevet voksen.

Der var ikke så meget at tage sig til i Allinge, især ikke om vinteren, så jeg lærte glæden ved at vandre, meget gerne den pragtfulde Hammerknuden rundt. Det tager et par timer, man er ofte helt alene, men møder man folk, er det kun for et kort hils og goddag og så videre alene eller sammen med eventuelle vandrevenner.

De eneste lyde er naturens: Vinden, bølgene og fuglene. Her er pragtfuldt, og jeg er stort set aldrig på Bornholm, selv nu som

ældre, uden at skulle turen rundt. Det er op og ned ad bakke og lidt klatren rundt i klipperne, men jeg klarer det stadig. Den tur er uundværlig, og jeg håber at kunne klare strabadserne nogle år endnu. Undervejs kommer man forbi ruinen Salomons Kapel og på toppen før Hammerhavnen gennem en lille skovtykning. Udsigten til havet og glimt af Sverige er uforlignelig.

Vel rundt om selve knuden havner man ved Hammerhavnen med fint havnebassin og Hammershus på toppen. Her er stille, meget få både og kun i sommersæsonen en del mennesker, ellers meget, meget fredeligt.

Videre går turen tilbage mod Sandvig og Allinge langs Hammersøen. Også en meget fin og stille tur, her er ikke bilende trafik, og trafikken på vejen ovenfor høres slet ikke. Til gengæld er der mange fine kik til Hammerfyret og de smukkeste klippeformationer. Jeg skal meget gerne en tur herop til fyret og hen og kikke ned til den smukke dybe Opalsøen – nu med svævebane helt oppe fra toppen og hen over søen.

Hammershus er noget for sig selv – ikke mindst interessant med det smukke, nye besøgscenter elegant placeret i klippeterrænet. Udsigten fra selve Hammershus er fantastisk, og her er stille vandringsmuligheder både oppe mellem ruinerne og på stierne rundt om, ned til blandt andre Løvehovederne og Kamelhovederne.

Uddrag af kapitlet om Bornholm fra Peter Olesens netop udgivne bog "Mine stillesteder".

Peter Olesen i Allinge.
Foto fra bogen: Henrik Bjerregrav

